



23. april 2014

Beretning til generalforsamlingen
onsdag 23. april 2014

**Det folkeoplysende
islæt**

Ohøj vikinger, skjoldmøer, skjoldunger og skrællinger:
Hjertelig velkommen til den årlige revy!

Det er en historisk dato: 23. april, idet det er præcis 1.000 år siden, at vikingerne blev smidt ud af Irland efter slaget om Clontarf uden for Dublin. I morgengryet fandt det største slag i Irlands historie sted.

Siden valgte vikingerne at fokusere på de hjemlige kyster – herunder Rungsted Kyst.

Hér har vi 1. august været i 40 år - og vi kan tillige fejre det første år som folkeoplysende forening.

Og snakken om morgenen er jo ren folkeoplysning. Utrolig mange emner, utrolig megen viden – og masser af morgener vi bliver klogere: Som Jane Hjort konstaterede 19. februar: »Så går vi herfra og ved noget, vi ikke vidste, da vi kom«.

Snakken havde denne morgen drejet sig om stående toiletters betydning for tarmtømningen og gamle svenske folkelokummer, hvor flere sad på stribe ...

Kom til lommerne til tiden

Vi skal senere se et regnskab, hvor der er blevet rettet lidt op på vor økonomi efter den nye bro tømte kassen. Men der er et stykke vej endnu til at vi har de nødvendige kroner på kistebunden.

Her har Bestyrelsen et lille suk: Vil I ikke nok betale til tiden? Det gælder kontingentet i maj, Solhvervsfesten og middagen til generalforsamlingen.

Apropos den sidste, så vil jeg gerne beklage, at vi var lidt for hurtige til at fortælle, at 22 manglede at betale. Vi skulle have ventet et døgn, for så trillede betalingerne fra hovedparten af dem ind på kontoen. Eller endnu bedre: Havde sat sidste betalingsdato en dag tidligere. Dét har vi naturligvis lært af.

Især kontingentet kniber det med at slippe: 3 uger efter betalingen skulle have fundet sted, manglede 129 ud af 419 at betale. 5 uger efter manglede 114 og 2 måneder efter 80!

Og det giver Skatmesteren en masse unødvendigt ekstraarbejde med at rykke skriftlig og telefonisk – i mange tilfælde flere gange. Undervejs blev hun også udsat for verbale overgreb. Det er *ikke* rimeligt.

For at skære det ud i pap har Bestyrelsen senere et forslag om præcisering af betalings- og udmeldingstidspunkterne samt et ønske om at have muligheden for at lægge gebyr på for sen betaling.

Atter medlemsrekord

Vi mangler heldigvis ikke medlemmer, og sætter atter rekord med 438 medlemmer – og det er dejligt at se, at 128 mødte op til middagen og siden er flere stødt til.

1. oktober kunne vi sige velkommen til 27 nye skjoldunger, som gerne må rejse sig i fald de er tilstede, når de nævnes: Og som min forgænger Hans hin Tapre Grønberg sagde: »Vikingerne nævnes naturligvis først, da det er dem der har badetøflerne på«:

Nye vikinger:

Anders Esbjørn, Jacob H. Blær, Torben Hedegaard Andersen, Gorm Greisen, Søren Kirkeby, Ole Dyg Pedersen, Lars Vedfelt, Michael Lentz og Michael Stæger.

Nye skjoldmøer:

Helena Sand, Kitt Boel, Edith Hansen, Helle Lentz, Christa Stæger, Grethe Birkekær, Pernille Zinita, Kirsten Matthiesen, Lise Alexandersen, Trine Gorrison, Emilie Gorrison, Vibeke Zanchø Andersen, Mette Larsen, Christa Meier, Dorthe Christensen, Edda Valentin, Susanne Terkelsen og Jeannie Schou Madsen.

Der var 10, som meldte sig ud. Og der er p.t. 24 på venteliste til optagelse 1. oktober i forbindelse med et nyt vikingear starter.

Bestyrelsen har drøftet, om vi skal optage 2 gange årligt, men fastholder én gang årligt og en supplerende, begrundet ansøgning: Det sikrer, at vi ikke får impulsmedlemmer, som under indtryk af at det er moderne at være vinterbader, melder sig ind og fylder op uden at benytte medlemskabet.

Nu er det lidt mere eksklusivt at blive medlem – og vi har med tilfredshed noteret, at flere fra ventelisten bader fra vores bro og dermed viser interesse og hærder sig til optagelsen.

På et bestyrelsesmøde mindedes vi de gode gamle dage, hvor vi i 1 år skulle bevise interessen ved at bade som turister og klæde om udendørs. Og som Næste Mads Weltzer så poetisk formulerede det: »Vi var ude i kulden før vi kom ind i varmen!«

Jeg minder om, at 2 års fast badning giver ret til at blive døbt til Standerhejsningen, den første lørdag i oktober – og dermed blive udstyret med et diplom samt et avancement til viking/skjoldmø.

Det benyttede 8, festligt udklædte medlemmer sig af lørdag 5. oktober i fjor.

Fremmødet var som sædvanligt stort – og vi havde endda et par politiske turister, som badede med: Borgmester Morten Slotved og udvalgsformand Nadja Hageskov.

Op til seancen skrev jeg til dem, at de kunne glæde sig, for vandtemperaturen var nu på 10 grader – alt over 10 grader er jo varmt og kedeligt!

Borgmesteren svarede tilbage, at det ikke var noget krav for ham, at temperaturen skulle være under 10 grader – så jeg foreslog, at skatteprocenten i stedet blev sat under 10. Og borgmesteren svarede: »Dét ordner jeg og stopper det udligningspjet, så er det muligt«!
Dét venter vi så på sker!

Fint kommunalt samarbejde

Sidste år brugte vi i beretningen lidt tid på at fortælle om vor skuffelse over Hørsholm Kommune var sprunget fra et politisk tilsagn om tilskud til vores nye bro, der stilles til rådighed for publikum.

I Vinterpaladset havde et medlem eller flere danset rundt iført pigsko. Det ødelagde gulvet, som i forvejen var gyngende og mørt flere steder. Ja, gulvet fik så mange huller, at det ville gøre en schweizerost misundelig!

Derfor foreslog vi borgmesteren, at kommunen gav et tilskud til det cirka 62.000 kroner dyre gulv.

På et møde i juli med borgmesteren, udvalgsformanden og forvaltningen fik vi en undskyldning for håndteringen af brosågen – og et tilskud på 50.000 kroner til gulvet.

Det er vi meget glade for. Og for at få tilskud, blev vi 28. august godkendt som folkeoplysende forening.

På mødet denne solrige, varme sommerdag i begyndelsen af juli inviterede vi politikerne til at bade med ved standerhejsningen – uden at nævne temperaturen i oktober! Men de holdt ord; omend vi i oktobers kølige vand ikke fik 2 nye medlemmer ...

Vort nye gulv blev indtaget i december efter at Stormen Bodil torsdag-fredag 5.-6. december havde lavet store skader i og på Havnen. Men vores nye bro holdt – ja selv den skurvogn, vi havde klædt om i over de uger, hvor gulvet blev lagt, blev stående. Selvom den var omgivet af store dynger affald.

Den nye bro har været en rigtig god investering. Og når jeg har badet, stiller jeg mig tit med lukkede øjne i morgenlyset: Så føler jeg, at Buddha står ved siden af mig og sørger for at roen sænker sig – og når jeg går videre, er jeg i stand til at udøve den kristne disciplin: At gå på vandet. Joh, vi får sandelig noget for den 1 krone og 9 øre, det koster om dagen at være medlem ...

Fin medieomtale

Vi er også glade for samarbejdet med den lokale presse – Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis - som har bragt mange omtaler af vore fornøjelige aktiviteter.

I slutningen af juli fik vi også besøg af Berlingske, som var rykket fra Pilestræde ud i virkeligheden for i en uge at berette om livet på Rungsted Havn.

Oven på flere artikler om bling-bling og snobberi i 2960 sluttede avisen af med en reportage fra Lauget under overskriften »Blandt nøgenbaderne er alle lige. Også i Rungsted«. Så fik vi bragt balance i opfattelsen af 2960 ... Eller måske skabt den fornøjelige illusion af at 2960 er en nudistlejr!

Blandt medieomtalerne var også den første havnefest i nyere tid, hvor vores fænomenale lurblæserlaug Lurendrejerne kastede glans over åbningen lørdag 24. august - ja uden disse herlige, festklædte og specialtruttende mennesker havde det været en tam affære ...

Vore egne medier – nyhedsbrevet og hjemmesiden – har også haft Bestyrelsens bevågenhed i det forgangne år:

Nyhedsbrevet udkom 6 gange, og flere artikler blev efterfølgende citeret i lokale medier. Og vi får også masser af positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. Tak for det.

Hjemmesiden har været under en kraftig fornyelse – og resultatet er lige på trapperne. Nu mener vi, at have en yderst informativ hjemmeside, som også afspejler munterheden i Lauget. Og forhåbentlig giver besøgende lyst til at tage en rundtur, så de forlader siden med et smil på læben. Akkurat som når vi forlader Vinterpaladset på Rungsted Havn ...

Havnens fremtid

Apropos Rungsted Havn: Der har efterhånden i årevis været en strid om hvem der ejer Havnen; en strid som Lauget heldigvis ikke er en del af.

Nu ser det imidlertid ud til, at en løsning er på vej, så Havnen bliver et selvstændigt aktieselskab.

Her er det meningen, at der skal dannes et søsportsråd bestående af Lauget, søspejderne, sejlklubben, kajakklubben, roklubben og vandskikklubben, som skal eje en aktiepost og indstille 2 personer til Havnens bestyrelse.

I denne nye samarbejdsforening er det absolut Bestyrelsens intention, at Lauget skal spille en aktiv rolle og sætte et fingeraftryk – eller et vådt fodaftryk! Vi er jo i høj grad med til at skabe aktivitet på Havnen.

Udvikling frem for afvikling

I en forening som vores, hvor tilfredsheden er stor og gennemsnitsalderen høj, er der en oplagt risiko for, at vi i selvtilfredshedens navn glemmer at udvikle – og derfor uvilkårligt risikerer at afvikle.

Bestyrelsen arbejder derfor på flere områder for at gøre det sjovt og attraktivt at være medlem – også hvis man er *under* pensionistalderen!

De mange morgengrin og vore 4 årlige højdepunkter er naturligvis sammen med det kolde kick trækplastre.

Men vi vil også gerne tilbyde andre ting, som tager udgangspunkt i vinterbadning, sundhed og velvære – og helst ting, man ikke får andre steder eller på samme måde andre steder.

I juli-august udlånte vi eksempelvis vores gigantiske park til Trine Winther, som arrangerede offentlig og gratis zumba, som flere medlemmer deltog i.

31. august stillede vi hold til Kræftens Bekæmpelses døgnarrangement »Stafet for Livet« på Ridebanen – og vi stiller også et hold igen i år.

I april lagde Skjalden sanghæftet fra sig og arrangerede crawlkursus, som 16 tilmeldte sig; og flere ville gerne have deltaget, hvis det havde ligget uden for arbejdstid. Her er det imidlertid svært at få plads i svømmehallen på grund af svømmeklubben.

Vi har på baggrund af crawlsuccesen besluttet at udskyde videreførelsen af vor bro til Ven: I stedet vil crawlholdet i formationssvømning drage til Ven for at gøre anlægsobservationer med Den Svømmende Skjald i spidsen.

På hjemturen vil holdet skifte til rygsvømning, så der bliver bedre mulighed for at afsynge én af Skjaldens sange. Da der er et pænt stykke at svømme, kommer hans uendelig mange vers omsider til deres ret!

Samtidig med at vi andre heldigvis ikke kan høre sangen fra Det Svømmende Sangkor – atter en nyskabelse i Lauget! Og hvem ved: Måske en kommende olympisk disciplin?

Solhvervsfesten & kuppet

Ét af de 4 årlige højdepunkter er Solhvervsfesten som foregik torsdag 5. december i Rungsted Golf Klub.

De ca. 100 pladser blev hurtigt udsolgt – men samme aften var der meldt orkanvarsel, så en halv snes nåede aldrig frem.

De, der kom frem, oplevede 2 nyheder: Vi gik væk fra lodtrækning så der var frit sæde- og selskabsvalg. Og quizen var uddelegeret til holdet, der vandt i 2012.

Holdet havde fået de sædvanlige cirka 45 minutter – men kuppede sig til hele aftenen, så quizen er nu på vej til optagelse i Guinness' Rekordbog i den nye kategori helaftensquiz!

Vi var undervejs i risikozonen for både at dehydrere og blive ramt af hungersnød, så derfor vil tidsrammen blive indskærpet i år for holdet, der blev udpeget som vinder i 2013 og dermed har vundet retten til suverænt af bestemme form og indhold i 2014-quizen. Men altså *ikke* længde!

Julebadning & starten på dagen

Julebadningen 24. december er også en skøn tradition, som samlede omkring 100 medlemmer til morgenmad og morgensang.

Som sædvanlig en god start på den lange dag, hvor sjælen varmes op og sangstemmen tunes ind. Desværre var vejret sådan, at vi for ikke at papservicet skulle blæse væk, måtte anrette morgenbordet inde i Festsalen.

Det blev noget trangt, og kan ikke anbefales – selv om alternativet var værre.

Det positive er, at vi formentlig satte rekord i antal mennesker per kvadratmeter gulv! Så vores nye gulv ligger godt ...

40 år i det kolde vand

Gulvet er altså et godt fundament. Foreningens fundament har også vist sig at være solidt:

Vi kan glæde os over, at en håndfuld herlige mennesker for 40 år siden fandt på at stifte Lauget. De satte noget forrygende i gang!

Jubilæumsdagen er 1. august, og vi markerer det internt med fælles morgenbord lørdag 2. august. Og mon ikke vi får et særnummer af nyhedsbrevet på gaden?

Samarbejde med andre

Vore unge naboer mod nord, Nivå Pingvinerne, har i flere år haft en uenighed med naboen Nivå Vandskiklub om brug af badebro og mulighed for fælles klubhus.

Fredensborg Kommune inviterede i juni Laugets Høvding til et møde med Fritids- og Erhvervsudvalget for at høre om vores gode erfaring med bro-samarbejde med Rungsted Vandskiklub på Nordmolen. Og siden har vi haft badende besøg af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Nivå Pingvinerne.

Fredensborg Kommune arbejder på en løsning, som endnu ikke er på plads.

Vi har også i januar været inviteret til dåb hos vore sydlige naboer, Vedbæk Vikingelaug. Lidt misundelse meldte sig, da jeg så, at Vedbæk har 2 ægte lurere.

Men jeg indså hurtigt, at vores Lurendrejere er noget mere charmerende – og så er der i øvrigt mere lyd i vores lurblæsere end de 2 foran Københavns Rådhus. Hvilket tyder på, at der er flere jomfruer i Lauget end på Rådhuspladsen ...

Humoren er som sagt i højsædet i Lauget – så det er naturligt at være medlem af foreningen VID. Som dog står for VinterbadeForeninger i Danmark.

Foreningen havde i 2011 11.000 registrerede vinterbadere i de tilsluttede foreninger. Siden er populariteten øget til 90 foreninger med 25.000 badende, og Idrættens Analyseinstitut vurderer, at lige så mange bader uden for foreninger. Og langt de fleste foreninger melder om venteliste.

Målt på medlemstal er vi p.t. landets 12. største vinterbadeForening – og én af de største foreninger i Hørsholm Kommune. Den mindst vinterbadeForening har 0 medlemmer, hvordan det så kan gå til. Den største 6.500.

Kigger vi på landsplan, så er vi en meget typisk forening med 2/3 kvinder. Og vi er således oppe i tiden, når vi er nede i vandet ...

Den store interesse hos danskerne har også gjort, at Rådet for Større Badesikkerhed nu arbejder på nogle generelle baderegler for vinterbadning, som det kendes fra sommerbadning.

Laugets størrelse gjorde, at vi blev inviteret med i arbejdet med at udforme de nye regler, som ventes klar til badesæsonen i oktober.

Dette arbejde har sat fokus på sikkerhed og Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi på næste bestyrelsesmøde – som er på lørdag – vil tage en temadrøftelse af sikkerheden omkring Vinterpaladset.

Vi vil se på alt fra redningsudstyr på badebroen over mobiltelefon og hjertestarter videre over gode baderåd til kursus i førstehjælp. Dét vil vi vende tilbage med nyt om.

Udvalgene & deres virke

Vore mange væsentlige udvalg er særdeles vigtige for at vi overhovedet kan få vikingearret til at hænge sammen. Og traditionen tro vil et par af dem supplere Bestyrelsens beretning om lidt.

Siden sidste generalforsamling er der kommet en ny funktion til: Den Elektroniske Viking – Søren Wennemoes, som nu er webmaster.

Han har gjort et fremragende arbejde med relanceringen af hjemmesiden. Så jeg er sikker på, at den er i trygge hænder.

Hjemmesiden er færdig og vi venter nu på at et skift til et andet firma og en anden server går igennem. Måske er det allerede sket, mens vi sidder hér.

Pligthugger Søren »Brådsø« Iversen blev sidste år udvidet til et udvalg: Han fik bistand af Pligthuggerassistentaspirant Henrik Løve.

Hans forældre var meget filminteresserede og opkaldte ham efter Løvejagten på Elleore fra 1907 ...

Løve faldt dog ned som et lam under vinterens sne og is. Mens han huggede trappen fri, mistede det efterhånden godt slidte redskab den hakkende del, som forsvandt i Øresund.

Efterfølgende indkøbte han en ny hakke – som imidlertid havde den ulempe at være beregnet til en dværg. Og i øvrigt er en mørtelskovl ikke førstevalget til istrappehugning!

Dette fejlskud gør, at vi *ikke* kan lade pligthuggerassistentaspiranten avancere til pligthuggerassistent endnu.

Bølger gik højt i udvalget – ikke mindst fordi det viser sig, at en ishakke er ikke-eksisterende i butikkerne. Det må være første resultat af klodens opvarmning!

Pligthuggeren skar gennem isen og har nu udtænkt en løsning, som gør togterne med Kon-Tiki og Nordkaperen til en sommerudflugt i robåd på Dronningedammen.

De 2 pligthuggerudvalgsmedlemmer vil chartre en dykkerbåd og så vil de, når vandet bliver varmere, dykke omkring broen, mens de med river roder i sandbunden i håb om at det 3 kilo tunge hakkehoved dukker op!

Så hvis du har tabt ur, nøgler, gebis eller andre løse dele, så giv Pligthuggerudvalget besked, så der kan blive revet efter dine genstande!

Temperaturudvalget med Knud Limschou som overmåler, Søren Søndergaard som undermålerassistent og Jane Hjort som undermålerassistentaspirant har haft et travlt år. Et år, hvor den højeste temperatur i 6 år blev målt 30. juli: 20 grader.

Det er Jane Hjorts første år i udvalget, og hun er faldet fint ind: Når hun med kendermine tager fat om de 2 kugler med den lange stang i midten og målrettet går mod broen, så kan vi vente en præcis måling med 2 cifre efter kommaet!

En relativ ny post er vindmester, som bestrides af Erik Schliemann.

Et par dage i begyndelsen af december og igen over et par uger i januar blæste det så kraftigt, at flere medlemmer opgav at komme i vandet – og derfor måtte køre grædende hjem, fordi de ikke havde opnået ret til at skrive sig i bogen.

De klagede naturligvis til Bestyrelsen over vinden, og en kammeratlig snak med vindmåleren afslørede hvor fejlen var: Han mente, at han havde gjort det rigtig godt, fordi han havde skaffet masser af vind.

Vi måtte sende ham hjem i haven, hvor han blev sat til at øve sig på at vende vinden. Siden har vi ikke set ham – men vinden lagde sig ret hurtigt ...

Under januars vind viste det sig desværre også, at vandstanden blev så lav, at det teknisk set næppe kan betegnes som badning. Tådykning er et mere korrekt ord.

Grunden til at vi flyttede broen var ellers, at vi regnede med større vanddybde så vi omsider kunne afskaffe Vanddybdeudvalget.

Vanddybdeformanden Thøger Johnsen er således vort dyreste medlem: Han har kostet os 332.000 kroner!
Og belært at januars uheldige eksempel, bliver vi nødt til at genvælge ham, så han får endnu et – i en meget, meget lang række – år til at gøre det bedre!

Vi har også en anden udfordring: Vor status som Laug med egen bjeskmager, er nu truet, idet vor mangeårige Bjeskmager Niels Stærup har meldt sig ud.
Og jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Bjeskmageren for mange stærke oplevelser!

Bestyrelsen vil derfor nøje overveje, om vi skal annoncere efter en ny til denne betroede opgave, som bl.a. har givet os en bjesk lavet på en urt, man i gamle dage balsamerede lig med i Norge, når frosten i jorden gjorde et umuligt at grave!

Det kan også være, at vi skal slå os på Fernet Branca-flasken, som jo i forvejen er på vores repertoire. Men som I kan forstå, er det store og vigtige sager, Bestyrelsen beskæftiger sig med!

Inden jeg slutter Bestyrelsens beretning, vil jeg bede 3 udvalg supplere med nogle ultrakorte indlæg, der dokumenterer deres store værdi for Lauget:

Quizudvalget 2013 ved Henrik Løve kommer med statistiske efterretninger.

Vanddybdeudvalget ved dybdeformand Thøger Johnsen træder som sædvanligt vande.

Temperaturudvalget ved undermålerassistent Søren Søndergaard ser på den globale opvarmning og den manglende effekt i Rungsted.

Vigtige datoer i det kommende år:

Kontingent: Betales i maj

40 års jubilæum: Morgenmad ved Vinterpaladset lørdag 2. august kl. 8.30.

Standerhejsning og dåb ved Vinterpaladset lørdag 4. oktober kl. 8.30

Vintersolhvervsfest i Rungsted Golf Klub onsdag 3. december kl. 18.30

Julebadningen onsdag 24. december kl. 8.30 ved Vinterpaladset

Generalforsamling torsdag 23. april 2015 kl. 20 – med spisning fra kl. 18.

**Konklusionen på året 2013-14 er:
Joh, det er stadig skønt at være helårs vinterbader!**