



Hørsholm-Rungsted Vikingelaug

Vikingerne har badet hver eneste dag i 50 år

Det startede tilfældigt med nogle, der havde begejstring for badning fra stranden tilfælles.

Af Erling Madsen
Aut. Høvding

Hørsholm-Rungsted Vikingelaugs 600 medlemmer er formentlig de eneste, som bruger havnen hver eneste dag året rundt. Og det har de 1. august gjort i 50 år. Godt nok fra en beskeden start med 14 medlemmer og en lånt skurvogn på Nordmolen.

Én af stifterne og medlem af den første bestyrelse var Jørgen Kieler, der var startet med at gå i vandet fra stranden ved Rungsted Havn i begyndelsen af 1970'erne:
- Vi var nogle stykker, der begyndte at svømme dernede. Vi kendte ikke hinanden, men mødtes tilfældigt, fordi vi var lige tossede med at gå i vandet fra åben strand.

Mødes som mennesker

»De tossede« stiftede Hørsholm-Rungsted Vikingelaug 1. august 1974 og lagde fra starten vægt på, at stemningen skulle være usnobbet og uhøjtidelig og at man skal mødes som mennesker.

Og sådan har det været i 50 år, hvor humoren også har været en rød tråd hos de muntre helårsvinterbadere.

Ofte, når mennesker mødes, sker det med visitkortet forrest og vi sætter nemt hinanden i bås. I vikingelauget mødes vi som mennesker, og der er mange, man ikke ved hvad hedder eller kun har et fornavn på. Erhverv eller tidligere erhverv betyder heller ikke noget.

Det er i høj grad en kvalitet at kunne mødes som mennesker.

Flytbart palads

»De tossede« begyndte at bade fra Nordmolen og fik behov for omklædning og en skurvogn blev lånt. Det var praktisk, fordi den kunne flyttes, hvis den stod i vejen eller der skulle bades et andet sted.

Men straks efter stiftelsen blev det besluttet at få et fast hus. Fast er dog så meget sagt: Huset på 6 m² blev placeret om vinteren på Sydstranden i oktober 1974.

Den første, beskedne udgave af Vinterpaladset var mobil, da der ikke måtte være stationære huse, og den skulle flyttes om sommeren, når stranden skulle bruges af sommerbaderne.



Første hus: 26. oktober 1974 køres Vinterpaladset på 6 m² fra Gærdesmuttevej 8 til Rungsted Havn. Huset var bemanded med udklædte vikinger og medlemmer fulgt efter i vognkortege.

Vinterpaladset: Den venstre bygning blev indviet i 1996 og den højre, Festsalen, kom til i 2008. I alt 40 m², som gør, at der kun kan optages 600 medlemmer – og der er 100 på venteliste og cirka to års ventetid. (Foto: Jesper Alstrøm).

Kommunal reprimande

Men inden huset kunne indvies, så måtte en husejer på Gærdesmuttevej i Hørsholm indkassere en reprimande fra Hørsholm Kommune. Kommunen indskærpede, at han ikke havde fået tilladelse til den carport, han var ved at bygge: Men der var ikke tale om en carport, men den første udgave af Vinterpaladset, som blev bygget i hans indkørsel.

I Ugebladets omtale af indvielsen blev de 6 m² omtalt som »vikingeborg« og »et selvbygget omklædningsrum«, der er tillempet arkitekturen på havnen ...

Den rådnede imidlertid og der blev kigget efter nye muligheder. Ved siden af lå surfernes opbevaringsplads, som blev ledig.

Og hér blev Vinterpaladset på 12 m² indviet i 1996 og i 2008 udbygget med yderligere 18 m² i form af Festsalen – og så blev der plads til at optage de 50 på ventelisten, så 200 vinterbadere blev nået. Siden har vi klemt yderligere 400 ind ...

Af Erling Madsen
Aut. Høvdning